

Vrienden van de Bakenes  
E: [vriendenvandebakenes@gmail.com](mailto:vriendenvandebakenes@gmail.com)  
W: [www.bakenessergaucht.nl](http://www.bakenessergaucht.nl)  
redactie: Jeroen Schumacher  
Secretaris: Annemairie Ebeling



## KERSTBORREL PHILIP FRANKPLEIN 12 december 2009

De stichting heeft het verzoek ontvangen, van de wijkraad en de regenten van het hofje De Bakenesserkamer, om gezamenlijk in actie te komen om het Philip Frankplein te behoeden voor de plaatsing van een transformatorstation op het plein.

Wat is het verhaal: de gemeente en haar inwoners hebben behoefte aan energie, aan stroom. Nu is het inderdaad ieders geneugte als het lampje boven de eettafel en in de kunsthaard gezellig brandt, maar waar moet de bron van dit alles geplaatst worden? De huidige plaats is de Grote Markt (onder de Vleeshal) en dat blijkt een te kwetsbare plek, wat nu?

In een ver verleden heeft er al eens een transformatorstation op het Philip Frankplein gestaan, dus dat lijkt voor de gemeente Haarlem de meest logische plek. De regenten en bewoners van het aangrenzende hofje De Bakenesserkamer (oudste van Nederland!) vrezen verzakkingen en schade aan het hofje als gevolg van de werkzaamheden.

De Stichting Vrienden van de Bakenes heeft zich kort beraad en zich geschaard achter de aanhangers van een alternatieve bestemming voor het plein. Niet omdat we zo'n liefde voor het plein op zich hebben - voorheen bekommerde niemand zich over dit wat smakeloze, maar verder niemand

kwaad aandoende plein - maar de bewoners en hun historische gebouw gaan ons allen natuurlijk wel aan. Kortom, actie!

Jaap van der Stel - voorheen bestuurslid van de stichting en een trouw lid 'van de Vrienden van' - heeft het aansprekende idee gelanceerd om op het Philip Frankplein in te richten als Appelhof (afgeleid van de Appelaar). Zaterdag 12 december a.s. organiseert de wijkraad i.s.m. de regenten haar kerstborrel op het Philip Frankplein. Muziek en catering wordt verzorgd door de wijkraad.

**DUS WIL JE HET PHILIP FRANKPLEIN EN ZIJN BEWONERS SUPPORTEN?  
KOM DAN 12 december vanaf 15.30 - 18.00 uur NAAR HET PHILIP FRANKPLEIN.**

Je wordt onthaald op: gezellige toespraken, je burens - want die zijn er natuurlijk ook - appeltaart en glühwein en voor de kinderen is er een groot (LUCHT)KASTEEL, waarin ze naar hartenlust kunnen springen én staat er een grote SUIKERSPINMACHINE.

## Verlag Bakenesser Buurt Buffet

Eigenlijk was het de bedoeling dat het Bakenesser Buurt Buffet (BBB) op zaterdag 5 september jl. plaats zou vinden op het Philip Frankplein om aandacht te vragen voor deze 'vergeten' plek in de Haarlemse binnenstad.

De weersvoorspelling gooide echter roet in het eten en het buurtfeest werd verplaatst naar de Bakenesserkerk. Een prachtige locatie natuurlijk die voor de gelegenheid werd omgetoverd tot een Italiaanse 'chiesa' en versierd met ballonnen in rood, wit en groen. In de kerk stonden lange tafels met banken opgesteld waaraan de feestgangers hun maaltijd en drankje konden nuttigen. Er was een overvloed aan mee-gebrachte (Italiaanse) gerechten waarvan de een er nog smakelijker uitzag dan de andere. De verantwoordelijke koks hadden zich behoorlijk uitgesloofd. Om de dorst te

lessen was er de nodige drank en dankzij cafe Koops stond er een tap met Prosecco. Voor de ijsvitruines van Tante Saar vormde zich een lange rij van ijsliefhebbers. Er zijn aardig wat liters doorheen gegaan. Dolly Bellefleur trad met veel flair op als spreekstalmeester en natuurlijk was ook El Rayo - inmiddels 'huisband' van de Bakenes - weer van de partij. Het dak heeft het nog net gehouden. Marianne Schade zong een oud Italiaans lied, begeleid door Harry Habets, die later ook met een aantal buurtbewoners - kun je nog zingen, zing dan mee - allerlei liedjes ten gehore bracht. Tim Wagelaar (9) speelde virtuoos op zijn accordeon en Roderik de Munck en Harold Martina Martinez deden ook een muzikale duit in het zakje met een klassiek stuk van de Italiaanse componist Vitali. Voor de spierbundels die hun krachten wilden testen was er de touwtrekwedstrijd, inmiddels een vast onderdeel van het buurtfeest. De sterkste partij heeft gewonnen. Aan het

einde van het programma ging Dolly over tot de prijsuitreiking van de loterij en ontving een aantal dolgelukkige mensen een prijs. Het buurtbuffet was een prima gelegenheid om kennis te maken met nog onbekende buurtgenoten en bij te praten met bekenden. Volgend jaar natuurlijk weer, maar dan in juni en op de Bakenessergracht!



## Voortgang verbouwing

De Bakenesserkerk wordt begin 2010 gerestaureerd en her-ingericht als werk-en opslagruimte voor het Noord-Hollands Archeologisch Archief. De restauratie betreft het dak: er worden originele leisteenplaten weer aangebracht, en de gevels worden

waar nodig opnieuw gevoegd op de juiste wijze. Ook de ramen worden weer vernieuwd. De Gemeente Haarlem gebruikt daarvoor dezelfde stijl van restaureren als ze die toegepast heeft op de Janskerk hier vlak bij in de Jansstraat. De tekeningen zijn klaar, de vergunningen verleend en de aannemer gekozen. De voorbereidingen zijn al ver klaar,

zodat naar alle verwachting in de loop van 2010 alles klaar is! We verheugen ons op zo'n mooie bestemming voor onze Bakenesserkerk.

Gelukkig is er een permanente toegang gepland voor publiek, zodat de kerk steeds toegankelijk blijft voor belangstellenden.



## Netwerk Bakenes

Tot slot: het Netwerk Bakenes gaat van start; nadere toelichting van dit kleinschalige en ontspannen, intieme buurt-netwerk op de jaarvergadering. We verklappen alvast dat we op zoek zijn naar een - wisselende - huiskamer

waar het plaats kan vinden, buurtgenoten die met plezier het verhaal van hun eigentijdse leven willen doen en buurtgenoten die er aardigheid in hebben op basis van zo'n verhaal de kennismaking met buurt & bewoner te verruimen.



## Aan Icesave....

...nog aan DSB heeft de Stichting haar financiële lot verpand, maar evengoed zouden we -en de penningmeester in het bijzonder - het op prijs stellen als u uw jaarlijks bijdrage van minimaal €15,- wil over maken naar:

Stichting vrienden van de Bakenes, Haarlem, rekeningnummer **1394.46.656** en zodoende in de buurt te boek staan als een serieuze.....  
VRIEND VAN DE STICHTING BAKENES.

Namens de penningmeester, bij voorbaat dank!

## Kort nieuws

### Activiteiten:

- Nieuwjaarsborrel met jaarverslag van de stichting: 9 januari 2010. Locatie nog te bepalen.
- Cultuurdag Bakenes: zondag 11 april 2010