

Nieuwsbrief, juni 2021 nr.1



Beste vrienden,

Het zonnetje schijnt en al hebben we een te koude meimaand gehad, het is LENTE zoals we allemaal naar uitkeken, eindelijk!

De maanden die achter ons liggen waren moeilijk en verdrietig voor heel veel mensen. Sommigen verloren hun familieleden, vrienden of ze werden zelf ziek en hielden er lichamelijk klachten aan over. Velen verloren hun baan en moesten andere werk zoeken wat lang niet altijd lukte natuurlijk. En nog steeds staat bij velen 'het water (financieel) aan de lippen' omdat hun winkels, restaurants, cafés, terrassen, maar ook theaters moesten sluiten en er geen publiek of klanten meer mochten komen. De coronapandemie zorgde ervoor dat alles dicht moest, we zaten in de lockdown!

Nu gaat Nederland langzaam maar zeker weer open. De besmettingen zijn helaas nog niet over, maar de strenge maatregelen worden losser en losser en we kijken er naar uit ons 'oude, vertrouwde' leventje weer te hervatten. Maar er zijn nog regels waar we ons aan moeten houden, we zijn helaas nog niet van de pandemie af. Vaccineren, vaccineren, vaccineren, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter het is. En dat gaat gelukkig de goede kant op in Nederland, het aantal gevaccineerden groeit. Het gaat ons misschien niet snel genoeg, maar we zijn op de goede weg!

De stichting Vrienden van de Bakenes heeft weinig tot niets kunnen doen het laatste laatste jaar. Ook wij zaten 'op slot', maar helemaal stil hebben wij en onze buurtgenoten nu ook weer niet gezeten en graag vermeld ik hier wat er wel is gebeurd of nog staat te gebeuren.

[Werkzaamheden Philip Frankplein & werkzaamheden Hofje van Bakenes](#)

De werkzaamheden zijn afgesloten. De muur ziet er weer piekfijn uit. Of er zich liefhebbers hebben gemeld voor het tuin/perk onderhoud is ons (nog) niet bekend, maar zo te zien kan het plein en het hof zeker nog liefhebbers voor het onderhoud beplanting gebruiken. Voor opgave hierover of voor inlichtingen hierover melden bij Job Thone, Regent van het Bakenesserhof. Emailadres informatie: job.thone@gmail.com.

Uitgave boek 'Altijd Alles' en vertrek (verhuizing) Gerrie Hondius



Eind van 2020 kwam het boek van Gerrie Hondius uit: Altijd alles. Een fantastisch en leuk boek over het leven en het werk van Gerrie, een must have! Al jaren is Gerrie onze 'huistekenaar.' De meeste vrienden kennen Gerrie en haar werk, maar voor wie dat niet zo is: haar tekeningen zijn o.a. te zien op de Haarlemse Stripedagen en voor de Vrienden van de Bakenes tekent Gerrie de affiches voor de BakenesserBuurtBorrels (zomerfeesten) en Nieuwjaarsborrels. Deze affiches worden door de vrienden dan voor het raam gehangen zodat Bakenessers weten waar en wanneer ze welkom zijn.

Als ex bewoonster van de Bakenssergracht en erelid van de VvdB weet ze als geen ander de sfeer van onze feesten vast te leggen in haar tekeningen. De brief met dankwoorden van mij en haar reactie vind je onder deze nieuwsbrief.

Afval op de Bakenessergracht



Buurtbewoners zijn een actie gestart tegen de afvalbakken op de gracht. Het aanwijzingsbesluit (met daarbij de locatie van de afvalcontainers) is te lezen op <https://zoek.officiëlebelendmakingen.nl/gmb-2021-91462.html> Het model bezwaarschrift is te downloaden op <https://bit.ly/3dMvve2> en ook de poster kun je downloaden. Meer informatie: afvalbakenes@gmail.com In het Haarlems Dagblad van 6 mei jl. stond een artikel over de afvalbakken onder de titel 'Gekozen plek is een blunder.' Vanuit het bestuur is hierop gereageerd met een schrijven naar de rubriek Lezers schrijven. Die brief is geplaatst op 12 mei. Zowel het artikel als de ingezonden brief zijn verkrijgbaar bij carry.petri@gmail.com

Op 20 mei was er een inspraakmogelijkheid bij de commissie Beheer. Een aantal bewoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en er zijn door veel partijen vragen gesteld en zij hebben het college gevraagd naar een andere oplossing te kijken. Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd. Dat geldt ook voor het bezwaarschrift. Deze procedure loopt nog.

Spaarnestad concert



Verleden jaar lag het al in de planning, maar corona gooide roet in het eten, maar dit jaar gaat het door! Het Spaarnestadconcert vindt plaats op de Bakenessergracht op **3 juli 2021** van 19.30 tot 21.00 uur. Het Kennemer Jeugdorkest speelt voor de blinde muur van het Teylermuseum populair klassieke muziek.

Als gast is er Rila van Rilan and the Bombardeers en zij vertolken 3 liedjes. Het concert wordt afgesloten met het Ampzing Genootschap. Publiek moet stoelen reserveren, steeds 2 stoelen bij elkaar op 1,5 meter afstand. Kosten van een zitplaats is 12 euro. Maar je moet altijd 2 stoelen afnemen, ook als je alleen gaat zitten. Dan heb je een lege stoel naast je.

Bij de toegang staat bewaking, er is EHBO aanwezig van de Haarlemse reddingsbrigade en verkeersregelaars. De bewoners in het gedeelte tussen de Wildemansbrug en Begijnebrug worden verzocht op 3 juli niet hun auto op dit stuk gracht te parkeren

Ook booteigenaren worden verzocht hun boot voor deze ene dag ergens anders aan te leggen. Zij kunnen wel een ligplaats voor het concert afnemen. De opbrengsten zijn hard nodig om dit concert, dit spektakel te bekostigen.

Regels voor de bewoners; zij mogen op de stoep voor hun pand staan, maar niet aan de wandel tijdens het concert en altijd afstand bewaren. Het gaat om de huisnummers 102 tot 58 en 65 tot 99.

Er komt nog een bewonersbrief die huis aan huis verspreid wordt met daarin alle afsluitingen en huisregels voor, tijdens en na het concert. Organisatie; Cultuurstichting Het Spaarne, met Mirjam Otte, Angela Vink, Ellen Stamer, Gerard Diedriks en Henny Leeflang.

Bestuur VvdB Wisselingen functie Penningmeester.

Helaas, onze meester der penningen, Bas Eizema, stopt met de jarenlange zorg voor onze centjes. Hij woont niet meer in de Bakenes en ofschoon hij zich wel verbonden voelt met de VvdB, woont hij in een andere buurt en ervaart dat de afstand toch van invloed is. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor al stemt ons het ons wel een beetje treurig. Uit het oog, maar niet uit het hart. We zijn je erg dankbaar voor al je goede zorgen Bas, maar vooral ook voor je altijd enthousiaste en positieve kijk en vrolijke inbreng. Met jou was het nooit saai! We hopen dan ook je nog heel vaak op onze feesten en bijeenkomsten te zien. Je bent van HARTE WELKOM. Voor al je werk en inbreng HEEL ERG BEDANKT.

En we verwelkomen de nieuwe penningmeester: Jeroen de Wilde. We zijn blij dat je deze functie op je neemt Jeroen: Hartelijk welkom! Jullie wonen nog niet zo erg lang op de Bakenessergracht, maar wij, de VvdB, zijn een leuke 'club' mensen, je zult het merken als we weer echt 'los' gaan. Dat geldt ook voor ons nieuwe bestuurslid Karin de Wilde-Mooij. Van harte welkom Karin

Over de brug en terug

In 2019 ontstond een prachtige initiatief tussen Spaarne Kunstroute (Burgwalbuurt) en Rondje Cultuur van de Vrienden van de Bakenes (Bakenesserbuurt). We wilden kunstenaars en ambachtslieden de gelegenheid bieden om Haarlemmers



(en andere belangstellenden) kennis te laten maken met hun werk. Uit beider buurten vormden zich een 10-tal bewoners die de koppen bij elkaar staken en al pratend, denkend, overlegend en zoekend het idee verder uitwerkten. Zo ontstond "Over de brug en terug." We zochten deelnemers, prikten een datum, vroegen subsidie aan en kregen het, we vonden een goede locatie voor de gemeenschappelijke start, we lieten affiches en flyers drukken, enzovoort, en toen....toen brak de pandemie uit. De datum hebben we drie keer voor ons uit geschoven, maar helaas. En ook nu, we kunnen niet anders dan 'Over de brug en terug' weer uitstellen. Het wordt april 2022. Natuurlijk komen we tijdig terug met alle informatie, en ook al duurt het nog even blok alvast april en je agenda!

Bakenesser Buurt Borrel

Het ziet er niet naar uit dat we de buurtborrel/zomerfeest weer in juni kunnen houden, maar we willen daar ook niet mee wachten tot volgend jaar. Bij een nieuwe, frisse start van seizoen 2021/2022 hoort een Bakenesser Buurt Borrel! We denken dat september daar een goede maand voor is. Hou dus je mailbox, Facebook en de site van de Vrienden van de Bakenes in de gaten. We zullen tijdig laten weten wanneer het plaats vindt. Wordt vervolgd.



Hap en stap

In september hebben we een beter overzicht van de ontwikkelingen wat betreft corona en kunnen dan ook laten weten of en wanneer Hap en stap door kan gaan.

We komen na de zomer – medio augustus / september - met meer informatie over de activiteiten van de Vrienden van de Bakenes in de tweede helft 2021 en 2022.

Mede namen Janique, Karin, Jeroen en Dideric wens ik jullie een fantastische, coronavrije zomer.

Carry Petri, voorzitter

.....

Brieven

Lieve Gerrie en Paul,

Wat een fantastisch boek is Altijd Alles geworden.

Hulde aan jou, maar ook aan Egidius Erhorn, schrijver, Debbie Saul, vormgever, en al die anderen die hebben meegewerkt, van schrijven tot meedenken, van raadgevingen tot meelesen, en wat al niet meer.

Vanaf bladzijde 1 is het voor de lezer volop genieten. Van het geschrevene, de illustraties, de foto's, de vormgeving, kortom van jou! Zo blij dat Altijd Alles er is, zo blij dat ik het boek heb gekocht 🙌❤️

Een dezer dagen vertrekken jullie naar jullie nieuwe woning in Zutphen. Leuk voor jou, voor jullie, maar toch echt minder voor de mensen die achterblijven. Heus, ik ben heel blij voor jullie hoor, laat daar geen misverstanden over bestaan, maar ik zal jullie missen, jij en die lieve meneer horen bij Haarlem zoals stokken bij een trommel, zoals 't Spaarne bij Haarlem hoort. Het idee jullie niet meer tegen te komen op de Grote Markt, of bij een borrel in de Bakenesserkerk, bij een concertje in de Bakenesserstraat of in de Philharmonie is vreemd, ondenkbaar zelfs. Maar een echte Haarlemmer durft een verhuizing naar elders aan, zo schrijf je, en dat betekent dat we jullie niet meer 'gewoon' tegen zullen komen, dat jullie niet meer in de Spaarnestad wonen! Ik zal er aan moeten wennen, zeker weten.

Maar met jullie vertrek komt er ook een eind aan de fantastische samenwerking met de Stichting Vrienden van de Bakenes. Vrijwel vanaf de oprichting heb je de posters voor onze zomer-en winterfeesten getekend. Deze tekeningen zagen er altijd zo gezellig, zo vrolijk en uitnodigend uit dat iedereen die ze zag op onze site en/of op de ramen van bewoners, blij werd en zin kreeg het feest mee te maken en zich er welkom voelde.

En dan 'jouw' glas-in-loodraam in de Bakenesserkerk, wat een geweldig ontwerp. Het kostte enige moeite, maar het bedrag dat nodig was, kwam er! Met veel enthousiasme bijeengebracht door de Vrienden. Het was en is nog altijd hún raam. De plaquette die in de kerk hangt, getuigt daarvan.

Uit naam van alle vrienden van de Bakenes dank ik je hartelijk voor al jouw creativiteit, voor al jouw werk voor ons de afgelopen 13 jaar.

Last but not least. Lieve Gerrie en lieve Paul: heel veel geluk en plezier in jullie nieuwe woonplaats en jullie woning. Bedankt voor alles wat jullie voor Haarlem, voor de vrienden, voor mij, hebben betekend.

Uit het oog is niet uit het hart want ik zal jullie zeker niet vergeten en hoop nog vaak van jullie te horen.

Liefs, Carry❤️

.....

Lieve Carry,

Wat een prachtige brief heb je ons geschreven. Gesproken als een ware voorzitter die alles even op een rijtje zet. Ontroerend. Het raakte me. Het heeft veel tijd gekost voor ik je eindelijk antwoord, maar bij deze. Dank voor je grote complimenten over het boek!

Wij zijn intussen begonnen met het uitpakken van dozen in Zutphen, ook al volgt er in februari nog een restant uit Haarlem. Het grootste deel is nu hier, dus we zijn maar hier gaan slapen en koken, en voor je het weet ben je dus al in Zutphen aan het wonen.

Heel actief Zutphens ziet dat er nog niet uit in de lockdown, maar voor een begin voelt het goed. Dank ook voor je mooie complimenten over mijn rol in Haarlem en de Bakenesserbuurt. Humbling.

Ik mis nu vooral het idee van de nabijheid van Haarlem en de Haarlemmers, van vertrouwdheid. Maar ik weet dat ik het ieder moment kan opzoeken al duurt het iets langer. Overigens ben ik nog even enthousiast om jullie Bakenesserpostertjes te blijven tekenen, hoor. Als jullie me nog hebben willen dan weet je me te vinden. Ik woonde immers al tien jaar niet meer aan de Bakenessergracht, dus wat scheelt het?

groeten aan Haarlem en de Haarlemmers, veel liefs voor jou en Dolf,

Gerrie

.....
Heeft u vragen? Mail naar info@vriendenvandebakenes.nl

